



najaarscatalogus 2024

FILOSOFIE | RELIGIE | POLITIEK | KLASSIEKE OUDHEID | GESCHIEDENIS

DAMON najaarscatalogus 2024



4



5



6



7



8



9



10



11



12



13

Beste Damonvriend,

We beginnen deze catalogus met het *Filosofisch Dagboek*: een selectie van 366 inspirerende fragmenten uit het werk van enkele van de grootste denkers uit de westerse geschiedenis. Een ideaal cadeauboek of eerste kennismaking met de westerse filosofie.

Vervolgens hebben we in deze catalogus veel aandacht voor de relatie tussen de mens en het goddelijke. Bestaat God? Hoe is de wereld ontstaan? Wat is het nut van religie? In de nieuwe vertaling van Sofokles' *Oidipous en Antigone* komen drie meeslepende tragedies over lot, rechtvaardigheid en gewetensvrijheid samen in een tijd waarin de goden op allerlei manier in het leven ingrepen.

De overgang tussen het klassieke en het christelijke denken over goden, God en de politiek komt goed naar voren in Cassiodorus' *Varieties*. Die bestaat naast een traktaat over de ziel uit een verzameling brieven die een beeld schetsen van de vroegchristelijke politieke cultuur in Ravenna, een belangrijke politieke macht in de zesde eeuw.

De vraag of God bestaat en wat hij met de wereld van plan is, is onderwerp van *Het mysterie van God*, waarin twee van de belangrijkste teksten van Anselmus van Canterbury zijn vertaald. Hoe het überhaupt tot een schepping is gekomen en wat de relatie is tussen het goddelijke en de natuur, is ook onderdeel van het fascinerende werk *Levensfasen van de wereld* van Friedrich Schelling. Dit werk moest de kroon op het Duitse idealisme worden.

Waar Anselmus en Schellings uitgaan van het bestaan van God, heeft Schellings tijdgenoot Ludwig Feuerbach een heel ander uitgangspunt: hij betoogt in zijn baanbrekende werk *Het wezen van het christendom* dat God een projectie van de mens is. Ook John Stuart Mill plaatst vraagtekens bij het traditionele godsbeeld. In *Drie essays over godsdienst* biedt hij een uitgebreide en boeiende analyse van het verschijnsel religie en presenteert hij een Religie van de Mensheid. De laatste twee titels verschijnen in een nieuwe serie: 'Vrijdenkers'.

Het begin, de bron, of de oorsprong staat ook centraal in *Random Dao*. Hierin zien we hoe je, aan de hand van het leven en werk van Otto Duintjer, als westerling 'kennis' kunt krijgen van het daoïsme en hoe dat je kan inspireren in het alledaagse leven in de moderne tijd.

De redding van de vrije wil gaat in op de vraag of de mens een wilsvrijheid heeft of dat alles al is gedetermineerd of voorbestemd. We zien we aan de hand van de ideeën van vooraanstaande filosofen hoe het debat erover zich in een impasse verkeert en hoe we daaruit kunnen komen.

Wij hopen voor u weer een mooie catalogus te hebben samengesteld en wensen u veel leesplezier.

Met hartelijke groeten,
Jenny en John van Gortel

Uitgevers



ISBN 978 94 6340 360 3
€ 39,90 | ± 736 pp.
Hardback
Verschijnt in oktober



Filosofisch Dagboek

*366 inspirerende en intrigerende
fragmenten uit de westerse filosofie*

Samengesteld door Bart Wallet
Met een inleiding van Paul van Tongeren

Voor het *Filosofisch Dagboek* selecteerde Bart Wallet zorgvuldig 366 fragmenten uit werken van meer dan honderd van de meest invloedrijke denkers uit de 25 eeuwen geschiedenis van de westerse filosofie. Van toegankelijke tot meer complexe fragmenten en van de belangrijkste klassiekers tot minder bekende pareltjes is dit dode-denkers-dagboek een bron van wijsheid. Niet alleen voor iedereen die geïnteresseerd is in filosofie, maar ook voor iedereen die op zoek is naar de zin en betekenis van ons bestaan. Het is verrassend hoe actueel vele stukken zijn, alsof ze niet eeuwen geleden waren geschreven, maar gisteren. Elk fragment is een uitnodiging tot lezen, verder lezen en zelf nadenken. Daarmee is dit dagboek naast een veelzijdige kennismaking met de rijke traditie van het westerse denken ook een inleiding in de filosofie. Voormalig Denker des Vaderlands Paul van Tongeren verzorgde de inleiding.

Het *Filosofisch Dagboek* is niet alleen waardevol voor jezelf, maar het is ook een perfect cadeau voor relaties, vrienden en geliefden die geïnteresseerd zijn in de diepere vragen van het leven.

Bart Wallet is ondernemer, studeerde theologie, maar 'bekeerde' zich tot de filosofie.



Isbn 978 94 6340 353 5
€ 29,90 | ± 320 pp.
Hardback
Verschijnt in oktober



Sofokles

Oidipous en Antigone

Drie tragedies

Vertaald en toegelicht door Patrick Lateur

Oidipous en Antigone presenteert drie meeslepende tragedies over lot, rechtvaardigheid en moraliteit. Via extreme situaties confronteert Sofokles zijn lezers met figuren in wie wij ons vandaag de dag nog kunnen herkennen.

In *Koning Oidipous* ontdekt de tragische held de schokkende waarheid over zijn afkomst, terwijl *Oidipous in Kolonos* het ontroerende slotstuk van zijn existentiële zoektocht onthult. *Antigone* draait om de strijd tussen persoonlijke gewetensvrijheid en de wetten van het regime. Alles speelt zich af binnen het spanningsveld tussen familie en staat, tussen macht en hoogmoed, menselijke autonomie en goddelijke almacht.

Sofokles wist zijn toehoorders te verzoenen met het onontkoombare lot, dankzij de gratie, de harmonie en de rust die spreken uit zijn verzen en gezangen. Dankzij de sprankelende, nieuwe vertaling van meestervertaler Patrick Lateur kunnen wij nog steeds van de intense drama's genieten.

Patrick Lateur is classicus en publiceert als dichter, vertaler en bloemlezer. Eerder vertaalde hij o.a. de *Ilias* en *Odyssee* van Homerus en recentelijk vertaalde hij de complete tragedies van Aischylos. Bij Damon verschenen eerder *Ambrosius*, *Zingen moet ons hart* en *Helden, Goden en Hoeders van de wijsheid*, bloemlezingen uit de Anthologia Graeca.



Isbn 978 94 6340 425 9

€ 29,90 | ± 320 pp.

Hardback

Verschijnt in november

Deel 1 in de serie

Vrijdenkers



Ludwig Feuerbach

Het wezen van het christendom

Vertaald door Karel D'huyvetters

Ingeleid door Johan Braeckman

Heeft God de mens geschapen? Of heeft de mens God geschapen? Dat is de centrale vraag in *Het wezen van het christendom* (1841), het hoofdwerk van de Duitse filosoof Ludwig Feuerbach. Dit boek wordt algemeen beschouwd als een van de belangrijkste en invloedrijkste godsdienstkritieken in de moderne filosofie. Hierin benadert hij religie vanuit een humanistisch perspectief en onderzoekt hij het idee dat goddelijkheid een uiterlijke projectie is van onze idealistische menselijke aard. Feuerbachs scherp geformuleerde standpunten waren van enorm belang voor de ontwikkeling van de moderne menswetenschappen. Het werk heeft grote invloed gehad op onder anderen Marx, Nietzsche, Freud en Darwin.

Het wezen van het christendom is nu eindelijk in het Nederlands vertaald.

Karel D'huyvetters vertaalde eerder de *Staatkundige verhandeling* en de *Ethica* van Spinoza en recenseert over filosofie en religie voor de rubriek 'Kritisch lezen' van het Humanistisch Verbond Vlaanderen.



John Stuart Mill

Drie essays over godsdienst

Vertaald door Karel D'huyvetters

Ingeleid door Cor Hermans

John Stuart Mill, filosoof, politiek econoom en 'feminist', was een van de invloedrijkste denkers van de negentiende eeuw. Zijn *Drie essays over godsdienst* bieden een uitgebreide en boeiende analyse van het verschijnsel religie. Hij behandelt hierin onder andere zaken als 'intelligent design', leven na de dood en het nut van religie. Ook geeft hij een reeks argumenten voor het bestaan van God en waarom monotheïsme beter in dan polytheïsme. Het geheel mondt uit in een kritiek op de traditionele kijk op religie en leidt tot een Religie van de Mensheid.

De *Drie essays over godsdienst* zijn postuum gepubliceerd door zijn stiefdochter, omdat Mill de reactie van de kerk vreesde. De lezer zal ontdekken dat Mills essays vandaag de dag nog net zo relevant en prikkelend zijn als ze waren voor zijn tijdgenoten. De essays verschijnen nu voor het eerst in Nederlandse vertaling.

Isbn 978 94 6340 426 6

€ 29,90 | ± 240 pp.

Hardback

Verschijnt in november

Deel 2 in de serie

Vrijdenkers



Over de serie Vrijdenkers.....

'Vrijdenkers' is een nieuwe reeks vertalingen van belangrijke en invloedrijke teksten over het denken over de verhouding tussen mens, God, religie en staat. Het eerste deel is de eerste Nederlandse vertaling van het belangrijke werk van Feuerbach *Over het wezen van het christendom*. Tegelijkertijd verschijnt ook het tweede deel *Drie essays over religie* van John Stuart Mill.

Teksten van David Hume, baron d'Holbach, Thomas Paine en anderen staan gepland.



Isbn 978 94 6340 356 6
€ 29,90 | ± 216 pp.
Hardback
Verschijnt in oktober



Friedrich Schelling

Levensfasen van de wereld

Vertaald en toegelicht door
Frans Ruiter en Paul Ziche

Met zijn veelomvattende project *Die Weltalter*, hier vertaald als *Levensfasen van de wereld*, had Schelling de ambitie de kroon op het Duits idealisme te zetten en die tegelijkertijd te overstijgen. Hij plande het werk in drie delen, waarin hij het verleden, heden en toekomst van de wereld zou behandelen.

Het hier gepresenteerde deel over het verleden (uit 1811) is een onderzoek naar wat er aan de schepping (het 'heden') voorafging en hoe het überhaupt tot een schepping is gekomen. Dit baanbrekende werk, een mijlpaal in de in de creatieve doorontwikkeling van het idealistische denken, biedt een fascinerende reis door de concepten van tijd, eeuwigheid en het ontstaan van de kosmos. Schelling verkent de diepere lagen van het menselijk bestaan en de relatie tussen het goddelijke en de natuur, waarbij hij een unieke synthese van metafysica, mythologie, mysticisme en natuurfilosofie presenteert.

Levensfasen van de wereld kan gelezen worden als een groots experiment in het filosofisch schrijven. Met zijn briljante filosofisch-literaire stijl benadert hij de grote metafysische vragen op een menselijke manier. Deze vertaling biedt de Nederlandstalige lezer toegang tot dit unieke werk.

Frans Ruiter is neerlandicus en literatuurwetenschapper.

Paul Ziche is hoogleraar Geschiedenis van de nieuwe wijsbegeerte aan de Universiteit Utrecht.

Samen verzorgden zij de vertaling van Schellings *Over het wezen van de menselijke vrijheid*.



Isbn 978 94 6340 429 7
€ 24,90 | ± 192 pp.
Hardback
Verschijnt in november



Anselmus van Canterbury

Het mysterie van God

Vertaald door Vincent Hunink
Ingeleid door Wim Verbaal

Geloven in God is misschien nog niet zo moeilijk. Zeker voor een middeleeuwse auteur zoals Anselmus van Canterbury (1033-1109). Maar daadwerkelijk begrijpen wie Hij is, en dat Hij bestaat, dat is nog iets anders. In verschillende werken probeert Anselmus juist zulke kennis te bereiken. Langs de weg van het verstand, met logisch redeneren en vanuit grote Bijbelkennis, baant hij voor zichzelf en zijn lezers de weg naar rationele inzichten over God en zijn grote heilsplan.

Het mysterie van God brengt twee van Anselmus' beroemdste en invloedrijke werken samen. In *Proslogion* ontwikkelt hij zijn 'godsbewijs'. God is volgens hem datgene waarboven niets groters gedacht kan worden. Het is eenvoudigweg ondenkbaar dat Hij niet bestaat.

In zijn eigen tijd kreeg hij vooral bekendheid met *Cur deus homo* ('waarom [werd] God mens?'), waarin hij tal van vragen bespreekt over Gods plan met de wereld. Het werk gaat over kwesties die het christendom en het hele menselijk bestaan aangaan. Anselmus bespreekt het met groot raffinement en probeert zo het mysterie van God te ontraadselen.

Vincent Hunink is universitair docent Latijn aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij vertaalt vooral Latijnse teksten uit oudheid en middeleeuwen. Zijn vertaaloeuvre omvat meer dan honderd titels.



Isbn 978 94 6340 422 8
€ 29,90 | ± 300 pp.
Hardback
Verschijnt in november



Woei-Lien Chong

Rondom Dao

De filosofie van Otto Duintjer als wegwijzer naar Laozi en Zhuangzi

Otto Duintjer was hoogleraar Metafysica en Kennisleer en een vooraanstaand kenner van Kant en Heidegger. Daarnaast trok hij de aandacht met zijn eigen, hoogst opmerkelijke filosofie, die achteraf grote raakvlakken bleek te hebben met het daoïsme van Laozi en Zhuangzi. *Rondom Dao* belicht de wijsgerige context waarin Duintjer ertoe kwam om de *mainstream* van de academische wijsbegeerte te verlaten en zijn eigen spirituele filosofie te ontwikkelen. Hij hanteerde daarbij bepaalde wijsgerige begrippen die de moderne lezer kunnen helpen om toegang te krijgen tot het vroege daoïsme.

Net als het daoïsme kan de spirituele filosofie van Duintjer ons inspireren tot een nieuwe houding om het leven in de moderne tijd het hoofd te bieden: niet alleen met aandacht, respect en ontvankelijkheid, maar ook vol daadkracht en levensvreugde. We zullen zien hoe Duintjers 'Rondom' een toegang opent tot Dao.

Woei-Lien Chong was werkzaam als universitair docent Chinese filosofie aan de Universiteit Leiden. Van haar hand verscheen bij Damon eerder *Filosofie met de vlinderslag* en *Leren laveren*. *Rondom Dao* maakt de trilogie over het vroege daoïsme compleet.

Lees verder

4^e druk



Woei-Lien Chong
Filosofie met de vlinderslag
De daoïstische levenskunst van Zhuangzi
9789460362262
€ 29,90
Hardback



Woei-Lien Chong
Leren laveren
Een daoïstisch curriculum voor de levensweg
9789463404136
€ 29,90
Hardback



Rob Wiche

De redding van de vrije wil

Een filosofisch-historische analyse

Met een voorwoord van Maureen Sie

Zijn wij moreel verantwoordelijk voor onze daden? Zo ja, begaan we die dan uit vrije wil? En wat is nu precies een vrije wil? Nog steeds breken filosofen zich het hoofd over die vraag. Het eeuwenoude debat daarover verkeert in een impasse, mede doordat er geen werkbare definitie van een vrije wil is.

Isbn 978 94 6340 357 3
€ 24,90 | ± 192 pp.
Paperback
Verschijnt in september



In *De redding van de vrije wil* doorbreekt Rob Wiche deze impasse. Daartoe geeft hij eerst de huidige stand van zaken weer om ons vervolgens langs enkele van de grootste denkers uit heden en verleden te leiden. De ideeën over wilsvrijheid van filosofen als Aristoteles, Hobbes, Kant, Hume, Spinoza en Dennett worden helder uitgelegd. Aan de hand van hun ideeën presenteert Wiche een plausibele en werkbare definitie van wilsvrijheid die voldoende is om onze verantwoordelijkheid voor onze daden te garanderen en die aantoonbaar bestaat.

Rob Wiche is gepromoveerd filosoof, logicus en scheikundig ingenieur. Hij is (mede)redacteur en medeauteur van meerdere boeken, waaronder de bij Uitgeverij Damon verschenen boeken over Thomas Hobbes en Kant.

Lees verder



P. de Hert, A. Kinneging
en M. Colette (red.)
*Kant, Vijftien filosofen
over grondslagen en
grenzen van de rede*
9789463403122
€ 29,90
Paperback



P. de Hert, A. Kinneging en
M. Colette (red.)
*Thomas Hobbes
De ik-gerichtheid van de
politieke filosofie*
9789463402521
€ 29,90
Paperback



Isbn 978 94 6340 361 0
€ 29,90 | ± 224 pp.
Hardback
Verschijnt in december

Deel 16 in de serie
Middeleeuwse Monastieke
Teksten



Cassiodorus

Variaties

Politiek, psychologie en patristiek in de zesde eeuw

Vertaald en ingeleid door Joost Baneké

Cassiodorus (ca. 485 – 580) was ruim dertig jaar ambtenaar en eerste minister in het West-Romeinse rijk onder de Gotische koning Theodorik in de zesde eeuw. Een roerige tijd, waarin overal in Europa, maar ook daarbuiten volksverhuizingen plaatsvonden en conflicten uitbraken. De brieven die hij namens de koning aan allerlei personen (keizers, pausen, bisschoppen, en militaire leiders) schreef, bundelde hij onder de titel *Variae*. Zij vormen een unieke verzameling en zijn van grote historische betekenis.

Na zijn politieke carrière trok hij zich terug uit het openbare leven en wijdde zich aan intellectuele en religieuze bezigheden. Hij stichtte een klooster en speelde een belangrijke rol in het bewaren en overdragen van klassieke en christelijke teksten uit de klassieke oudheid naar de middeleeuwen. Hij schreef er onder andere *De anima*, een traktaat over de ziel.

In *Variaties* zijn negen brieven en het traktaat over de ziel opgenomen. Ze verschijnen grotendeels voor het eerst in Nederlands.

Joost Baneké is emeritus-hoogleraar psychologie en priester. Hij verzorgt cursussen over monastieke spiritualiteit. Hij vertaalde *Ziel, Monastieke psychologie uit de twaalfde eeuw* (eveneens verschenen in de reeks *Middeleeuwse Monastieke Teksten*).

Recent in herdruk verschenen

7^e druk



Aristoteles

Ethica Nicomachea

Vertaald door Charles Hupperts en Bartel Poortman

De *Ethica Nicomachea* van Aristoteles (384-322 voor Chr.) is een indrukwekkende studie van het menselijk gedrag en de motieven ervan. Centraal in de *Ethica* staat de vraag hoe de mens een gelukkig en geslaagd leven kan realiseren. Vanuit deze vraagstelling maakt Aristoteles een diepgaande en scherpe analyse van het menselijk gedrag, het menselijk karakter en zijn intellectuele vermogens. Hij laat op indringende wijze zien dat er op het gebied van de moraal geen absolute normen bestaan en dat elke ethische theorie moet uitgaan van de menselijke natuur en de manier waarop mensen zich in alledaagse situaties gedragen. Eeuwenlang was het de autoriteit op het gebied van de moraal.

Omvang 416 pp.

Prijs € 24,90



Pierre Hadot

Marcus Aurelius en de Stoa

Vertaald door Maarten van Buuren

Marcus Aurelius, keizer van het Romeinse Rijk in de tweede eeuw na Christus, maakte persoonlijke aantekeningen waarin hij zichzelf aanspoorde tot het juiste handelen. Het is een wonder dat zijn *Aansporingen* bewaard zijn gebleven. Marcus ontleende de richtlijnen voor juist handelen aan de filosofie van de Stoa. Hij had ze geleerd van Epictetus, de grote stoïsche filosoof uit het begin van de tweede eeuw.

In dit boek legt Pierre Hadot, de onbetwiste autoriteit op het gebied van Stoa en Marcus Aurelius, uit dat de *Aansporingen* variaties zijn op de stoïsche leer van de drie disciplines van oordeel, begeerte en handelen. Daarom kan dit boek gelezen worden als een inleiding in de *Aansporingen* en de klassieke Stoa in het algemeen.

2^e druk



Omvang 400 pp.

Prijs € 34,90



Graag attenderen wij u ook op...



Henk Smeijsters
Hoe je een beter mens wordt
Levenslessen van moderne denkers
9789463404143
€ 24,90
Paperback met flappen



Mathijs Schiffers
Brexit, Brussel, Brabant
Wat de EU van de Britten kan leren (en van Helmonders)
9789463404167
€ 19,90
Paperback



David Hume
Essays & Verhandelingen
een selectie
Vertaling
Ton Vink
9789463404204
€ 29,90
Hardback



Bernardus van Clairvaux
Bruiloft II
Preken op het Hooglied 24-45
Vertaling Wim Verbaal
9789463403481
€ 34,90
Hardback



Cornelis Verhoeven
Avontuurlijke beschouwingen
Een derde keuze uit de onuitgegeven essays 1953-1959
9789463404129
€ 19,90
Paperback

6^e druk



Cornelis Verhoeven
Inleiding tot de verwondering
9789463404211
€ 19,90
Paperback

6^e druk



Aurelius Augustinus
Belijdenissen
Vertaling
Wim Sleddens
9789463404280
€ 34,90
Hardback



Thomas Merton
De mens achter de monnik
Een leven in dagboeken
Vertaling
Willy Eurlings
9789463403511
€ 29,90
Paperback



Søren Kierkegaard
Of - Of
Een levensfragment
uitgegeven door
Victor Eremita
Vertaling
Annelies van Hees
9789463403412
€ 49,90
Hardback



Cicero
Wet en
Rechtvaardigheid
Vertaling Maarten Klink
9789463403504
€ 24,90
Hardback



2^e druk
Boëthius
Troost in filosofie
Vertaling
Piet Gerbrandy
9789463401661
€ 29,90
Hardback



Wim Jurg
Nieuw Rome
Het bijna moderne
Oost-Romeinse rijk
van de vijfde en
zesde eeuw
9789463403276
€ 24,90
Hardback



2^e druk
Rinke van der Valle
Geen dag zonder Bach
Vijftien gesprekken
over een geniale
componist
9789463403207
€ 22,90
Paperback



Erik Heijerman & Albert
van der Schoot (red.)
Muziek zit tussen
je oren
Muziekfilosofische
beschouwingen
9789463403467
€ 22,90
Paperback



2^e druk
Hugo Koning en
Bert van den Berg
De mythen van Plato
Verhalen voor
alle tijden
9789463403214
€ 24,90
Hardback



Cusanus
Over de wetende
onwetendheid
Vertaling
Gert den Hartogh
9789463404075
€ 34,90
Hardback



Uitgevers

Jenny en John van Gortel

Al onze uitgaven staan op de website

www.damon.nl

Onze uitgaven zijn daar of via uw
(online) boekhandel te bestellen

Postadres

Postbus 1650
5602 BR Eindhoven

Kantooradres

Kanaaldijk-Noord 109 b
5642 JA Eindhoven

T +31 (0)40 304 60 58

E info@damon.nl

W www.damon.nl

F facebook.com/uitgeverijdamon

T twitter.com/uitgeverijdamon

L linkedin.com/company/uitgeverij-damon/

I instagram.com/uitgeverijdamon/

Vertegenwoordiging Nederland

Gerard Pels boekdiensten

06 2376 9142

info@gerardpels.nl

Distributie

Al onze uitgaven zijn leverbaar via
Centraal Boekhuis, CBC 't Gulden Boek of
rechtstreeks bij de uitgeverij

Prijswijzigingen en verschijningsdata
onder voorbehoud